

Der er et generationsskifte på vej.

Gamle hæderkronede rocknavne som Lis Sørensen, TV 2 og Anne Linnet oplever vigtige salgstal, mens nye navne som D. A. D., Cut'n Move, Sko/Torp og Michael Learns To Rock stormer frem og besætter de pladser øverst på hitlisten, der tidligere som en selvfølgelighed tilhørte den gamle garde. Failles for de fremadstødende opkomninger er, at de alle synger på engelsk.

Det gælder også århusianske The Shout, som i denne uge debuterer med albummet 'My Child'.

- Vi lever i en international tid. Alle ser MTV, alle hører udenlandsk musik i radioen, siger forsanger Johs Andersen, som ikke finder det naturligt at udtrykke sig på engelsk, selv om han bor i Århus-forstaden Åbyhøj.

- Det er ikke, fordi vi ikke har noget på hjerte. Vi stiller lige så store krav til teksterne, som vi ville gøre, hvis vi sang på dansk, understreger sangeren, som dog ikke lægger skjul på, at det da kunne være fedt at sælge nogle plader i England og Tyskland.

GARVEDE DRENGE

Selvom The Shout er et forholdsvis nyt band, er medlemmerne bestemt ikke de rene novicer i faget. Der

Ekstra Bladet

lørdag

ÅBYHØJ-SOUND SÅ DET BASKER



Musvet The Shout er lidt af en tilfældighed, men det er den specielle Åbyhøj-sound ikke, siger de fem medlemmer af bandet.

er tale om fem unge herrer, der tidligere har optrådt i så forskellige sammenhænge som Pretty Maids, Creme Extreme, Hancats og Pouls Krebs Band.

Fem gavde musikere, der fandt sammen under indspilningerne til Johs Andersens solo-lp tilbage i 1989.

- Navnet The Shout er lidt af en tilfældighed. Et eller andet skulle vi jo hedde, og folk må i grunden selv bestemme, om de forbinder os med 'Twist and Shout' eller Munschs berømte maleri, der hedder 'Skriget', siger trommeslageren Søren Mikkelsen.

- Et bandnavn betyder ikke så meget, hvis folk kan lide musikken. Det er næppe udelukkende på grund af navnet, at These Gnags har solgt flere hundredetusinde plader.

SIMPLE MINDS

Smulke, storladne guitarflader kombineret med Johs Andersens imponerende og patosfyldte stemmepragt gør det svært ikke at drage paralleler mellem The Shout og skotske Simple Minds.

- Den har vi hørt før, siger bandet i munden på i himanden.

- Sandheden er, at jeg ikke ejer en plade med Simple Minds, påpeger Johs Andersen og fortsætter:

- Jeg kan godt høre, jeg lyder lidt som deres sanger, Jim Kerr, men det er vist mest, fordi han og jeg åbenbart har et fælles forhåbnde i The Doors.

Dem har jeg lyttet til, siden jeg var teenager, og det kan selvfølgelig ikke undgå at påvirke min madé at synge på.

- Vores lyd er unik. Det er den særlige Åbyhøj-sound, griner Søren Mikkelsen.

Han og resten af The Shout drager i midten af februar på Danmarks-turen.

AF MORTEN V.

PUBLIKEN

FOTO: VIGGO LANDAU